



# DE STORY OF MC "DE S-BOCHT"

Jaargang 23 nummer 1

Augustus 2011

## Van de redactie

Jazekerssss hij is er weer, een rijkelijk gevulde 8e editie van ons clubblad. We zitten inmiddels hartje zomer, de dagen zijn lekker lang en er zijn al weer diverse lange en minder lange ritten verreden en gezellige activiteiten hebben plaats gevonden. Dus, beste lezers en lezeressen veel leesplezier onder het genot van een lekker koel pilsje, dikke ijs of iets anders gezonds.

## Prins Joep

Het was jaren geleden dat we een koninklijke hoogheid binnen onze gelederen hadden maar afgelopen november was het weer zover. Tijdens een spectaculaire onthulling in de residentie van de Ulewapers, kwam daar ineens onze Joep het podium op gecrosst om zich niet veel later tot prins Joep te laten kronen met natuurlijk aan zijn zijde prinses Marian. Na te zijn be gekomen van een gezellig prinsenbal was er natuurlijk ineens wel werk aan de winkel. Na een brainstormavondje in de serre bij Kel waren we er uit wat we zouden gaan doen tijdens de pronkzitting. Het MC De S-Bocht Gospelkoor was geboren, begeleidt door kapelaan Bob. Vol enthousiasme werd er een toepasselijke tekst gemaakt op de klanken van diverse nummers. En wij zouden de motorclub niet zijn als we het dan ook gelijk professioneel aanpakken (of was het toch meer dat we twijfelden aan onze eigen zangcapaciteiten) en

dus werd er besloten de verschillende liedjes in een muziekstudio te gaan inzingen. Zo gezegd zo gedaan. Wij op een zaterdagmiddag



met zijn allen naar Heijen waar we na een gezellige middag en diverse pogingen "in de maat zingen" trots huiswaarts keerden met een cd die niet zou misstaan op nr ? in de Top 100 allertijden! Deel 1 van project Pronkzitting was geslaagd maar we moesten gelijk door naar deel 2, de danspasjes. Onder deskundige choreografische leiding van Caroline en Monique gooiden we voorzichtig onze heupjes los, maar ook hier was het maat houden voor sommige onder ons een hele uitdaging. Maarrrrr oefening baart kunst en na weken van 2 maal oefenen op diverse locaties wisten we het zeker, "WE KUNNEN HET"! En zo gebeurde het dat we op 19 en 20 februari een leuke act voor ons prinsenpaar op het podium brachten. Met veel geknetter kwam kapelaan



Bob het podium op gescheurd en kondigde op zijn geheel eigen wijze het MC De S-Bocht Gospelkoor aan waarna er 15 in mooi oranje gospeljurken gestoken motormuizen de zaal in vervoering brachten. De voorbereiding heeft ons bloed, zweet en tranen gekost maar één ding is zeker, we hebben met zijn allen genoten van zowel de hele voorbereiding als het twee dagen optreden tijdens de pronkzitting.

## Winteractiviteit

Zaterdag 5 februari was een drukke dag. Na eerst een middagje geluidsstudio gedaan te hebben was het 's avonds tijd voor de winteractiviteit. Het was deze keer low-budget en dus dan weet je dat je of de benenwagen gaat gebruiken of ou stalen ros! Deze keer was het de benenwagen waarmee we ons door het mooie maasheggebied en de Oeffeltse Hei verplaatste. Er was



een mooie s p e u r -tocht door Noud en Lenie uitgezet zodat alle leden mee

konden lopen. Compleet met versnapering halverwege en uitgebreide vragenlijst om in te vullen/op te lossen. Ook bleek deze avond dat sommigen toch wel moeilijker functioneren zonder Tom Tom of Garmin bij de hand?! Nadat iedereen weer terug was in ons clubhuis bleef het daar nog tot in de kleine uurtjes gezellig.

### 3 X Abraham

Op 2 november is Luus 50 jaar geworden. Dit heuglijke feit werd gevierd tijdens een gezellig feest in Café Tapperij Kansas in Cuijk. Met alle leden hebben we genoten van een goeie discotheek, het heerlijke buffet, helemaal verzorgd door Nancy en een spetterend optreden van ArmithreA, de band waarin Giel gitarist is en die menig gast het gehoorapparaat een standje lager deed zetten. Luus werd o.a een leuke fotolijst aangeboden met foto's van gezellige activiteiten uit het verleden. Jammer was het voor Luus dat we door bepaalde gebeurtenissen geen stukje in elkaar hebben kunnen zetten. Temeer omdat Luus altijd actief is als er voor andere iets bedacht moet worden. Maar bij een volgende happening gaat dat helemaal goed komen!!! Na Luus was het de beurt aan Jan om zich onder de 50 jarigen te scharen. Jan werd 20 februari, tijdens de pronkzitting, 50 en werd die avond vereerd met een bezoekje van een echte Abraham. Hij gaf een mundig feestje bij Cafe De S-Bocht op 12 maart. Na onze toneelervaring bij de pronkzitting voor ons prinsenpaar zijn we daarna meteen doorgegaan met repeteren en hebben een toepasselijk liedje voor Jan in elkaar gezet. Op de klanken van Satisfaction van de Rolling Stones gingen alle motormuizen los. Het was even wennen maar de mannen hebben genoten van het lopen in noppenjurkjes.



En tot slot sloot Grad zich op 5 april aan bij de club van Abrahammen. Een paar dagen later vierde hij zijn feestje ook in Cafe Tapperij Kansas. Nog maar net bekomen van ons daverende optreden bij Jan zijn we aan de slag gegaan voor Grad en ook nu is er weer een leuke act ontsproten uit het brein van verschillende motormuizen. Dit keer hebben we ons uit mogen leven op de klanken van Oerend Hard van Normaal. We hebben de tekst beschaafd gehouden om gekke Gradje niet het schaamrood op zien kaken te laten krijgen want als we gewille hadden.....oei-oeioei, trouwens dat geldt ook voor de tekst van Jan haha! Teksten zijn op te vragen bij de redactie!



### Nieuwe aanwinsten

Als eerste was Jan zo blij als een kiend toen hij op 19 februari, jawel één dag voor zijn 50ste verjaardag zijn nieuwe aanwinst op mocht gaan halen. Gert-Jan en Debby gingen mee voor de psychische ondersteuning want bij temperaturen van om en nabij het vriespunt kun je wel wat support gebruiken. Maar zoals je ziet is het een mooie motor, een Honda VeTeR 1000 SP-1 of was het toch SP-2. Er zit vooral un mundig moi geluidje in. En toen kwam daar het bericht als een duveltje uut een doosje dat Joop een mooie motor gekocht had. Zou het prinsenschap dan zo lucratief zijn.....???? Joop verplaatst zich vanaf half mei op



een Honda Pan European 1300. En het moet gezegd, ut rijdt verrekkenis. De redactie kan het weten want die heeft al een mooie "testrit" achterop de Pan beleefd. Helelaas is er nog geen duidelijke foto van coureur op motor (volgende editie) maar wel van motor zonder coureur.



### Tikkie Tik

Op een mooie zaterdagmiddag gaan Gert-Jan, Caroline, Joop en Debby een tochtje maken. We toeren een beetje door het Noord Limburgse land en opeens wordt de rijvaardigheid van Caroline wel heel abrupt getest. Een mallotige pool in een onverzekerde auto komt als een dwaas aanjagen en kan onmogelijk nog op tijd remmen met als gevolg dat hij opzij tegen de motor van Caroline knalde. Het kontje van de B M W sloeg om



en toen was het de snelle vakkundige reactie van Caroline om de motor via de berm op twee wielen weer op het asfalt te sturen. Na anderhalf uur onderhandelen over de shadeafhandeling vervolgenden we onze weg en hebben we op het eerste terras een bekske koffie genuttigd op de goede afloop!

### Pieken voor Pieken

Na de leuke verhalen van het begeleiden van deze wielertocht, waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel, vorig jaar in Overloon, werd er besloten ook dit jaar weer hieraan mee te werken. Het peloton fanatieke wielrenners, waaronder onze eigen Gert-Jan, denderde dit jaar door de straten van Cuijk en omgeving. Binnen onze club



waren er deze dag 6 motorduivels in de gelegenheid de wielrenners veilig door de omgeving te loodsen. Voor de middag reed Luus met Sjaak en nog wat andere mensen en na de middag reden Tonnie, Jan, Gerard, Joop en Debby. Luus had het wat zwaarder omdat hij nonstop zo'n vier uur voor het peloton heeft gereden, de mensen van na de middag konden na 2 rondes even uitschuiven en een bakkie koffie nuttigen bij De Toerist om daarna weer, soms als kamikazepiloten, het peloton te begeleiden. De wielrenners hadden na een dikke 200 km ruim 1300 euro bij elkaar gefietst. Een hele prestatie, het geld ging naar de kinderafdeling van het nieuwe Maasziekenhuis. Wij als motorrijders werden na afloop uitgenodigd voor een heerlijke maaltijd om daarna de avond nog even voort te zetten op het terras van ons clubhuis.



### Zeskamp Dichterbij

Daags na Pieken voor Pieken stond de volgende activiteit alweer op het programma, namelijk onze



deelname aan de zeskamp "Dicht bij elkaar" georganiseerd door Dichterbij in samenwerking met de voetbalclub van Heijen. Om half 11 fietsten we met alle deelnemers, ook van andere verenigingen, richting Heijen. Het team van de motorclub bestond uit Luus, Jan, Tonnie (coach), Joop, Bob, Monique



Lisette en Caroline. Het team zou compleet gemaakt worden met 2 cliënten met een verstandelijke beperking. Debby deed ook mee maar dan met een team van Dichterbij. Alle sportieve krachten werden in de strijd geworpen. Vooral de grote luchtkussenspellen waren mooi om te doen. Zo was er levend tafelvoetbal, tobbedansen en kegelgooien. Ook in de denkspellen waren we goed? Na het spektakel op het sportpark zijn we nog een afzakkertje gaan nemen in het dorpscafé van Heijen, sommige tot in de laatste uurtjes en eindigend in de S-Bocht. Al met al was het een gezellig en sportief weekend.



### Hemelvaartweekend

Donderdag 2 juni verschenen er 6 mooi opgepoetste motoren en 1 nog mooier gepoetste auto aan het vertrek voor het jaarlijkse hemelvaartweekend. Dit jaar vertrokken we met 11 personen, na een paar lekkere bekskes koffie, rond de klok van half acht vanuit ons clubhuis richting het Schwarzwald in het zuiden van Duitsland. Door de organisatie was weer een mooie afwisselende route uitgezet. De picknick ontbrak er ook dit jaar niet aan en nadat Hans, Gerda en Debby kwartier gemaakt hadden op een leuke plek bij Prüm kwamen de motormuizen rond 12 uur uitgehongerd aanscheuren. De eerste sterke verhalen werden de ruimte in geslingerd. Na nog diverse keren gestopt te zijn arriveren we in etappes bij de "Schwarzwaldtanne" in Schön-



wald. Iedereen was gelukkig heel van huid en ledematen op de plaats van bestemming gearriveerd. Zeker als je bedenkt dat er in de laatste 50 km twee zware ongelukken met motoren gebeurd waren. Na eerst geproost te hebben op een gezellig weekend



end gaat iedereen zich ontdoen van de motormeuk om rond de klok van acht aan te schuiven voor een heerlijke maaltijd. De avond verstreek op gebruikelijke wijze, dus met een potje bier, een wijntje of toch koffie



en zoals inmiddels traditie is rond middernacht met een lekkere boswandeling. Ook de eigenaar van het hotel liet het zich goed smaken maar had ook nog een lekkere snaps in petto voor ons. In kleine (soort van) pannetjes werd het spulleke ingeschud, aangestookt om wat van de 52% alcohol te laten verdampen en nadat het vuur gedooft was in ene teug naar binnen voor de durfals onder ons. Rond de klok van half twee breien we er een eind aan om zo morgen weer fit aan het ontbijt te kunnen verschijnen. Op dag twee gaan Bart, Annie, Gerard, Anita, Jan, Joop en Gert-Jan op pad voor een mooie tocht. Hans, Gerda, Lisette (na 15 jaar weer op de motor gestapt en haar pols kon na de monstertocht op de eerste dag wel wat rust gebruiken) en Debby gaan naar de grootste watervallen van het westelijk half rond kijken. Wat een wandeling. Stijle paadjes moesten, door enkelen op slippers, bedwongen worden. Mooi was het wel en de diverse terrasjes onderweg deden wonderen. Ook



de motorrijders hadden een mooie tocht gereden en hadden verhalen te over. Na weer een lekkere maaltijd zijn we naar een cafeetje in het dorp gegaan waar het gezellig toeven was tot



in de late uurtjes. En toen was het zaterdag. Mooi weer, de temperatuur aangenaam. Dus vandaag weer alles aanwezig om leuke dingen te gaan doen. Hans en Gerda gingen op pad om Freiburg te gaan bezichtigen, Gerard en Anita hadden last van broekhoesten en bleven in de buurt van het hotel en de motoren gingen weer op pad voor een mooie tocht. Helaas betreft de hemel en krijgen ze een gigantische bak water over zich heen. Maar uiteindelijk weer allemaal veilig in de Schwarzwaldtanne terug gekeerd om niet veel later te beginnen aan ons laatste avondje. Dit brengen we weer in de tanne door en onder het genot van een heerlijke Schwarzwaldteufel is het nog lang erg gezellig. 's Morgens om 10 uur nemen we afscheid van de vriendelijke gastvrouw en heer en zetten we koers richting Sint Aagte.

Ook op de terugweg hebben we bakken met hemelwater te verwerken gekregen. Zo erg dat alle auto's gewoon op de autobahn stil moesten gaan staan. De motorrijders hebben ruim een uur moeten schuilen samen met vele andere motorrijders bij een tankstation. Rond de klok van acht zijn we weer compleet op het terras van ons clubhuis en nemen we een heerlijk pilsje en kijken we terug op een geslaagd hemelvaartweekend 2011! En de redactie wil even van de gelegenheid gebruik maken om Hans en Gerda te bedanken



voor de supergezellige uurtjes samen met jullie in de auto en ook tijdens de enerverende wandeling rondom de watervallen. Ik vond het super om met jullie mee te kunnen rijden en daardoor toch te kunnen genieten van een gezellig hemelvaartweekend. Bedankt, ik heb van jullie genoten! Debby



### Jubilaris

Eindelijk hebben we weer een jubilaris in ons midden. Hans Toonen werd in 1986 lid van de motorclub. Samen met Gerda heeft hij vele kilometers in gezelschap van andere mc-ers gereden en daarbij vanalles meegemaakt zoals tijdens zijn huldiging op 2 juli nog eens de revue passeerde. Helaas kan Hans vanwege zijn gezondheid geen motor meer rijden maar wij zijn erg blij dat Hans en ook Gerda nog altijd tijdens alle activiteiten van de partij zijn. Of het nou gaat om vergaderingen, organiseren van activiteiten, in elkaar zetten van liedjes voor mensen die prins zijn geworden of Abraham zien....Hans is van de partij. Daar om...."MeneerToonen"....namens alle leden van de mc nogmaals heel hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum en dat je nog maar jaren lid zult blijven van onze club!



### Zomeractiviteit

Op 2 juli togen we als bijna voltallige motorclub naar de Bergen in Wanroij om de strijd met elkaar aan te gaan tijdens een partijtje paintballen. Sommigen onder ons zagen hun S5 trauma als sneeuw voor de zon verdwijnen en gingen als volleerd krijgers de arena in. Anderen moesten ff wennen aan het legeruniform, gezichtbeschermers en het bedienen van het geweer. Weer anderen hadden moeite met het inschatten van hoever de veilige 10 meter eruit ziet



en knalde van een afstandje van hooguit 2 meter hun patroonhouder in 5 seconden helemaal leeg waardoor menigeen met een blauwe bil of buil op het hoofd huiswaarts is gegaan.



keerd. Ook nu weer werd het een en ander later op de avond in ons clubhuis vakkundig geëvalueerd en bleef het nog lang onrustig!!!



Alle foto's van bovenstaande activiteiten zijn nu te zien op de web site!

Redactieadres: debbyminten@home.nl