



DE STORY OF MC. "DE S-BOCHT"

Jaargang 21 nummer 2

December 2008

Van de redactie

Hallo motormuizen, hier is **h**ie alweer, de tweede editie van ons clubblad nieuwe stijl. Over de eerste uitgave heeft de redactie veel leuke en enthousiaste reacties ontvangen! Bedankt allemaal. Daags na uitgave werd er al kopie voor De story of aan de redactie toegestuurd, dat is dus een goed begin, te lezen verder op.

Even terugblikken

Op 27 september jl. stond onze jaarlijkse zomeractiviteit weer op het programma. Na een kleine wandeling arriveren we bij Schutterij "Oranje Agatha" op Lombok. Voor de meeste was het erg lang geleden en voor sommige zelfs de eerste keer dat er geschoten werd. De deelname was groot en dus erg gezellig. Er werd gestreden om de vogel te laten "wippen" en daardoor het koningschap voor deze avond te bemachtigen en voor beste schutter van de avond. Het lukte Debby met een daverend schot de vogel te laten neerkomen en dus tot koningin van de avond gekroond te worden waarna ze ook de strijd aan ging met Tonnie voor beste schutter. Tonnie had duidelijk het best zijn zenuwen onder controle met 2 uit 3. Daarna werd er



De voorzitter

tot in de late uurtjes, onder het genot van een hapje en een drankje, geëvalueerd in ons clubhuis.

Nieuw clublid!

We hebben weer een nieuw lid in ons midden. Gert-Jan Megens heeft de "selectieprocedure" met goed gevolg doorlopen en gaat nu beleven dat hij lid is geworden van een mooie club. We weten nog niet zo heel veel van hem en zijn vrouw, wel dat ze beiden  rijden(?!), dus wie weet in de volgende editie meer over hen.

Jaarvergadering

Op 24 oktober hebben we zoals gewoonlijk intensief vergaderd. Twee agendapunten hebben we niet kunnen behandelen door de volle agenda! Deze willen we a.s 1e zondag op 7 december heel even aan de orde stellen. Het gaat over contributieverhoging seizoen 2010-2011 en over wie de activiteiten voor dit seizoen gaan organiseren.

Hemelvaartweekend 2009

De eerste aanbetaling is een feit, we gaan van 21 mei t/m 24 mei naar villa "An der Teufelsmauer" in Blankenburg. Dit huis ligt in de Harz (D), aan de rand van de Teufelsmauer.



Een geologische bezienswaardigheid direct in onze achtertuin. De regionale mascotte is Wolfgang Teufel, hiernaast een eerste kennismaking met hem. Kiek nie te lang nor hum want anders zien dur wèr van die grappenmakers die straks ménè dèt ze Mister Teufel zelf zien, mit alle gevolge van dien! Meer info in De Story of nr.3!

Jarige Job!

Luus, jarig op 2 november, werd bij zijn aankomst in ons clubhuis Café De S-Bocht verast door een  mondig mooie versierde stoel en wij op een heerlijke consumptie. Proost!

Wist u dat...?

- * Wilfred 4 december 53 jaar wordt, alvast gefeliciteerd!
- * hij de 1e zondag van december ook een versierde stoel krijgt en wij een c.....e!
- * we Gert-Jan en Caroline graag verwelkomen de 1e zondag van december!
- * Hans en Gerda een nieuw emailadres hebben: hanstoonen@kpnplanet.nl
- * de film over Le Petit Tour snel in première gaat, oeioeioe!!!!
- * Tonnie spoedig mooie kerstbomen (met koffie) te koop heeft!
- * er tot nu toe al 13 Hemelvaartgangers zijn! (kan nog meer bij!)
- * Story of nr. 3 in februari komt!
- * kopie dus **zээр** welkom blijft!

Redactieadres: debbyminten@home.nl