



DE STORY OF MC. "DE S-BOCHT"

Jaargang 22 nummer 2

April 2010

Van de redactie

Hallo daar is ie weer, de zevende uitgave van ons clubblad. De deadline van rond de jaarwisseling is **net** niet gehaald maar dat mag de pret niet drukken. Het seizoen staat weer op beginnen dus de komende tijd weer verhalen genoeg om de komende uitgaven van De Story of... rijkelijk te vullen.

Nieuw clublid!

Geacht motormuizen en motormuizinnen, Sinds kort mag ik mijzelf prijzen als volwaardig lid van m.c. de S-Bocht, daarvoor wil ik alle leden bedanken die daarmee hebben ingestemd! De perscommissie (Debby Do) heeft mij gevraagd me in het kort voor te stellen aan alle leden van mc. De S-Bocht, dus bij deze probeer het zo kort mogelijk te houden, echt waar ik zal mij best doen! Nou, ik ben Bob-Willem Prinsen maar iedereen noemt mij gewoon Bob. Ik ben geboren in 1985 te Nunspeet en ben op gegroeid in een gezin van vijf kinderen waarvan ik de jongste ben. Ik woon sinds kort in Heumen samen met mijn vriendin Monique die tevens ook motor rijdt. Het grootste deel van mij leven ben ik opgegroeid in Sint-Agatha om precies te zijn in de Kuilen op numero 16.

Ik ben laatste jaar student op de ho-
Neder-
Arnhem,
daar stu-
deer ik bedrijfskunde met als
uitstroomprofiel marketing.
Ik rij op dit moment een Suzuki GSX-R 1100 '94 en rij als het weer meezit op en neer van school naar huis. Mijn "personal" monteur is Dhr. J. Sliedregt die uiterst gespecialiseerd is in Suzuki's (bof ik even). Voor de rest ben ik gewoon een abnormale jongeman die van ouwe hoeren een studie heeft gemaakt. Dus, de leden die tegen hebben gestemd op het lidmaatschap van mij noem ik mensen met verstand, want jullie



weten half niet wie jullie binnenvallen hebben gehaald, maar dat merken jullie t.z.t. wel!!! Hierbij wou ik het laten, voor de leden die meegaan met hemelvaart.....Good Luck, well you need it!!!

A r r i v e d e r c i ,
Bob-Willem Prinsen

Hemelvaartweekend 2010

Op donderdag 13 mei zullen we, dit keer in echt grote getalen, afreizen naar Colombotte in de Zuid-Vogezen. Na goed speurwerk van de organisatie zullen we 4 dagen vertoeven in een oude herberg boven in het dorpje Colom-



botte. Vandaar uit zullen we mooie routes door de omgeving gaan maken waarin zeker de Grand Ballon "beklommen" zal worden. De eerste keer dat we hierover heen zijn gereden was het mistig, koud en nat waardoor we niets van wat voor omgeving dan ook hebben gezien. Dus hopen op beter weer in mei. Verdere info volgt t.z.t. van de organisatie.

Krachtpatser!!!

En weer is er een mondige mooie motor van het geliefde merk  het motorpark van mc De S-Bocht binnen gereden. De eerste 800 km zijn al onder de banden door gegaan en het moet gezegd, ut rijdt als een zonnetje! Het was nog een hele onderneming voor het zover was dat deze



Black Diamond in het St. Aagtese land arriveerde. Aangezien de eigenaresse van deze motor niet erg goed is in onderhandelen als het over eurotjes gaat en Gert-Jan het aanbod had gedaan deze taak wel op zich te willen nemen ging het circus van start. Na snelle en goede onderhandelingen was het zaterdag 6 maart zover om af te reizen naar het noorden des lands en wel naar Damwoude! Met een auto vol deskundigen, teweten Gert-Jan, Joop, Gerard en ik zei de gek arriveren we rond 11.30 uur om de Black Diamond aan een kritische test te onderwerpen. Na een frisse proefrit door het Friese landschap en nadat Gerard um us ff flink op zien staart getrapt had wordt de koop gesloten en omdat het zo'n exclusief mooie motor is werd hij natuurlijk ook nog mooi thuis bezorgd. Dus wat mij betreft kan het gas erop!!! Ennu heren.... bedankt voor jullie advies op wat voor gebied dan ook wa!

Clubkleding

Het is weer zover, we hebben behoefte aan nieuwe clubkleding. Na enkele nieuwe leden verwelkomt te hebben in onze club willen zij er natuurlijk ook tiptop bij lopen. En voor "oude" leden is het voor sommige ook raadzaam eens wat te investeren in nieuw spul. Er zijn er onder ons die



meer olie in de trui hebben zitten dan in het motorblok, (hè Beamer)!!!

Na een uur vergadering, of was het toch 2 uur, waren we eruit. Het wordt zwart met een mooi wit

logo! En dan ook nog de keus uit trui, t-shirt of polo, ut moet nie gekker worru bij de mc. Vrijdag 9 april is er een pas- en bestelronde in ons clubhuis.

Toeragenda

18 april	Toertocht	13.00
30 april	Reveje blaoze	07.00
13 t/m 16 mei	Hemelvaart	Volgt
30 mei	Toertocht	09.00
5 juni	Zomeractiviteit	Volgt
20 juni	Toertocht	10.00
11 juli	Toertocht	10.00
29 augustus	Toertocht	09.00
19 september	Toertocht	11.00
????	Tentenweekend	????

Tussenstand

In het kader van de merkenstrijd binnen onze club even de tussenstand. Kijk er maar goed naar want het evenwicht zou binnenkort wel eens gigantisch naar één kant kunnen doorslaan!



1e Toertocht

Maandag 5 april, tweede paasdag, is de eerste toertocht verreden. Het is een rondje Reichswald geworden. Het was eigenlijk nog net iets te fris maar de eerste 125 km zijn weer onder de banden



door gedeelnem- was welkleinmaar een leuke een heertatie ter Grads 49e

glibt. Het r s v e l d iswaar erg het was rit met lijke trak- ere van verjaardag.

Wist u dat...?

Het volgende nummer van de story of...verschijnt bij voldoende aanlevering van verhalen door de leden, de redactie blijft het proberen.....!!!!!!!

Redactieadres: debbyminten@home.nl