



DE STORY OF MC. "DE S-BOCHT"

Jaargang 21 nummer 1

Oktober 2008

Van de Redactie

Hallo leden van motorclub "De S-Bocht". Voor jullie ligt de aller nieuwste editie van ons clubblad. Het is eenentwintig jaar geleden dat dit blad voor het laatst verscheen. Nu wordt het blad nieuw leven ingeblazen door een van de leden. Het streven is dit blad minimaal zes maal per jaar te laten verschijnen maar bij voldoende aanleveren van stukjes door de leden of anderen kan dit natuurlijk ook vaker. Dus heb je wat te melden en zie je dit graag geplaatst in De story of MC. "De S-Bocht", stuur dit dan naar onderstaand redactieadres en alles komt goed.



Even terugblikken

We gaan nog even terug in de tijd. We hebben de laatste jaren vele leuke activiteiten gedaan. Ook worden er activiteiten ondernomen om onze clubkas te spekken, zo zijn we op een witte winterdag in maart 2005 wilgen gaan knotten aan de maas. Regelmatig worden er ook activiteiten ondernomen met gevaar voor eigen leven. Zoals toen de mc angels werden losgelaten op een quad circuit. Er werd serieus gestreden om de



felbegeerde trofee die uiteindelijk gewonnen werd door Tonnie bij de mannen en Lisette bij de dames.



Ook de eenmalig georganiseerde familie-dag in juli 2005 was erg gezellig.



Tijdens een van de zondagse toertochten belanden enkele leden op een warme zomerdag in augustus 2004 in Giethoorn, en dus moet er dan ook gevaren worden. Daar kwamen we er achter dat er in Annie een ware stuurvrouw schuil gaat die de termen stuurboord en bakboord volledig beheerst.



En niet te vergeten natuurlijk het jaarlijks terugkerende tentenweekend, sinds jaar en dag gehouden op een camping langs de Moezel. Tijdens deze



weekendjes in de Duitse heuvelen is het vaste prik om een lekker biertje te gaan drinken

in de Bacchus-Keller in Cochem.

DJ Okselklotser gaat helemaal los als de Blue Devils binnen komen. Er is daar



een mooi gouden lampenkapje wat al heen en weer begint te zwiepen als we alleen nog maar het pand binnen treden.

Hemelvaartweekend 2008

Woensdag 30 april reizen we met een gezelschap van 10 personen af naar de Franse Bourgogne. Het gehucht Uxeau mag zich verheugen op onze komst. We hebben 5 dagen enkele mooie gîtes op hoeve Le Petit Tour tot onze beschikking. In de weilanden rondom de gîtes stond een echte tipi.



Je weet wel zo'n indianentent! De eigenaresse, die zichzelf wel iets heksersigs vond hebben was daar in getrouwd, dat zei ze tenminste. Die zogenaamde man was in Nederland ko-zijnen ophalen??? Jaja!



Afijn ze had wel een heerlijke maaltijd voor ons bereid met kip uit eigen hok, wat er bij de meeste jongetjes en meisjes goed in ging. Alvorens te beginnen aan een avondje sterke verhalen vertellen maakt het gezelschap een wandelingetje door Uxeau.



Tijdens deze wandeling kwamen we tot de ontdekking dat er in dit dorp geen bruisend nachtleven bestaat en daarom keren we al spoedig terug om in onze eigen toko een wijntje of pilske te nuttigen. Na de reis van 780



km zoeken de meeste rond 1.00 uur hun mandje op om de volgende dag weer fris aan te start van een mooie toertocht te verschijnen. Het weekend wordt in uitgedund gezelschap afgesloten bij Hotel Jareba in Fontaines St.



Clair waarna we terug kunnen kijken op een erg gezellig motorweekend.

Wisten jullie dat...?

- de jaarvergadering 24 oktober a.s. is?
- de 2e eerste zondag is op 2 nov?
- onze Luus dan jarig is?
- de opkomst de 1e eerste zondag laag was?
- dit het einde is van de eerste editie clubblad nieuwe stijl?

Redactieadres: debbyminten@home.nl